



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Παύλος Μπαριτάκης: «Τίμούμε τις γυναίκες και τις ευχαριστούμε για όλα»

Δήλωση του δημάρχου Βιάννου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σήμερα και οι εργαζόμενες του Δήμου Βιάννου έχουν την τιμητική τους.

Για αυτό το λόγο ο **Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης**, είχε συνάντηση μαζί τους στο γραφείο του στο δημοτικό κτίριο της Άνω Βιάννου, όπου τους προσέφερε από ένα τριαντάφυλλο.

Ο κ. Μπαριτάκης συνομίλησε μαζί τους, τις ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους και τους ευχήθηκε από κοντά χρόνια πολλά.

Την ίδια ώρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο Δήμαρχος Βιάννου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες και στους αγώνες που έχουν δώσει ως σήμερα, θυμίζοντας μας τα εμπόδια που έχουν υπερκεράσει και τις κατακτήσεις των προσπαθειών τους, για κοινωνικές αλλαγές και ουσιαστική ισότητα των φύλων.

Είναι όμως και μια μέρα που θυμίζει σε όλη την κοινωνία, πως η ισότητα, η ισονομία και η ισοπολιτεία, αφορά όλη την κοινωνία και απαιτεί την ενεργή υποστήριξη και συμμετοχή όλων, μιας και ακόμη και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις παραμένει ζητούμενο.

Σε αυτή την προσπάθεια ενεργό ρόλο παίζει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. **Η Δημοτική Αρχή Βιάννου**, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία της γυναίκας ως μητέρας, συζύγου, συντρόφου, εργαζόμενης και ενεργού μέλους της κοινωνίας, έχει σε προτεραιότητα την επίτευξη της πραγματική ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών στην Παιδεία, την Υγεία, την Εργασία, ακόμη και την Πολιτική. Όλοι μαζί, μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Όλοι μαζί, Πολιτεία, Δημοτική Αρχή, κοινωνικοί φορείς και συλλογικές Πρωτοβουλίες, θα πρέπει να ενεργούμε για να δομήσουμε μια κοινωνία πλήρους και ουσιαστικής ισότητας, ισονομίας, Δικαιοσύνης και καθολικού

δικαιώματος στην ποιότητα της ζωής, χωρίς διακρίσεις, απαλλαγμένη από τις νοοτροπίες και τα στερεότυπα του παρελθόντος.

Η Ημέρα της γυναίκας είναι μια υπενθύμιση για όσα αναλογούν στις γυναίκες, τις οποίες τιμούμε και τις ευχαριστούμε για όλα.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Γυναίκες!